

## Bloemenmeisjes, schoolmeesters en vaccinaties...

Je hebt bloemenmeisjes en schoolmeesters. Net zo als je schilders en boekhouders hebt, verkopers en kappers, koks en serveersters, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Er is niets mis met al deze beroepen. Hoewel de omschrijving 'bloemenmeisje' indertijd niet positief bedoeld was.

Laten we een lang verhaal kort maken.

Toen ik in februari 2009 mijn 'kop boven het maaiveld uitstak' door te vertellen dat vaccinaties meer dan het overdenken waard zijn voor je deze laat inspuiten kreeg ik al snel een lawine van protesten over mij heen.

Protesten vanuit de gevestigde orde, vanuit de (R)overheid, vanuit allen die ernstig hun best deden om het HPV-vaccin voor meisjes vanaf 12 jaar volop te promoten.

De uitspraak 'Breek mij de bek niet open' is zeer op zijn plaats als ik terugdenk aan die tijd en waar we nu mee bezig zijn vloeit nog altijd voort uit die periode.

Uit bezorgdheid, geheel belangeloos en via contacten met velen ging er een trein rijden die niet meer te stoppen viel.

Als je eenmaal op het pad van de waarheid aan het wandelen bent kun je niet meer terug, je kunt niet meer omkeren en net doen alsof er niets aan de hand is.

Simon Rozendaal wond er geen doekjes om in het blad Elsevier dat ik een 'bloemenmeisje' was met als doel dit neer te zetten om anderen te laten geloven dat bloemenmeisjes niet kunnen nadenken als het om dergelijke onderwerpen gaat.

Helaas kunnen bloemenmeisjes ook lezen, zich verdiepen en dit bloemenmeisje heeft meer 'uitgevreten' met bloemen en aanverwante materialen dan alleen bossen bloemen verkopen.

Boeken geschreven, bekend tot in Japan, van alles georganiseerd, wat dat betreft was er in dat jaar 2009 al heel wat gepasseerd wat tijd en aandacht had gevergd.

Dit bloemenmeisje verdiepte zich, sprak met anderen, had contact met artsen tot in India aan toe en zo ook met Dokter Moulden, die helaas niet meer leeft. Maar deze man kon aan de ogen van een kind zien waar de inslag in de hersenen had plaats gevonden na vaccinatie en welke gevolgen dit had.

Dokter Moulden was ook 'zomaar' overleden net zoals veel andere artsen die met andere geluiden naar buiten kwamen dan de vaccins de hemel in te prijzen.

Minister Klink, in die jaren minister van Volksgezondheid had een behoorlijke vinger in de pap en verbood rustig bepaalde bijdragen aan televisie-uitzendingen waar ik wel voor uitgenodigd was. Soms heb je secretaresses in de media die nog wel eerlijk meedelen waarom een gemaakte afspraak opeens geen doorgang kan vinden terwijl zij eerst zelf contact hadden opgenomen.

Nogmaals, lang verhaal kort, hoe onafhankelijk ik ook was, geen enkel belang bij wel of niet vaccineren van landgenoten, het delen van informatie was belangrijk, niets meer en niets minder.

Ik heb een boek geschreven, uitgegeven door Uitgeverij Succesboeken en later in één van zijn boeken aanbevolen door Dokter Moolenburgh, huisarts uit Haarlem die tot vlak voor zijn overlijden veel mensen wist te inspireren met zijn lezingen, boeken en bijdragen.

Een huisarts met het hart op de juiste plaats en zeer gerespecteerd.

Het voelde voor mij als een 'diploma' dat juist deze man mijn boek kon waarderen en vaak ons concept met lezingen aanbeval.



Maar men bleef in de algemene opinie graag herhalen dat mensen zoals ik, in mijn geval 'bloemenmeisje', niet mochten delen dat vaccins slecht zijn want ik was niet werkzaam 'in die tak van sport'.

Hmmmm...

Denkertje...

Mogen schoolmeesters dan wel aanbevelen dat iedereen gevaccineerd moet worden?

En mogen schoolmeesters vaccins bestellen voor de gehele bevolking bij een bedrijf waar de broer van diezelfde schoolmeester ook weer zijn belangen heeft?

We hebben het hier over Hugo de Jonge.

Persoonlijk heb ik er moeite mee hem minister van Volksgezondheid te noemen want het is te bizar dat deze man zich niet heeft verdiept in de mogelijke gevolgen van vaccins.

Dit kwam duidelijk aan het licht toen Frank Ruesink persoonlijk aan Hugo vroeg of hij zich bewust was van het feit dat vaccins schade kunnen aanrichten. "Nee, daar had hij zich niet in verdiept."

Het moet niet gekker worden.

Niets mis met schoolmeesters, maar als zij zich niet inlezen, niet verdiepen, hoezo mag een schoolmeester de gezondheid van de gehele bevolking dan in de waagschaal leggen?

Hoezo mogen schoolmeesters regels bedenken om de gehele bevolking van alles op te dringen waar niemand vrijwillig voor zou kiezen?

Dat mogen bloemenmeisjes niet, maar schoolmeesters ook niet.

Schoolmeesters mogen zich wel verdiepen net zoals bloemenmeisjes.

Wat is de moraal van dit verhaal?

Als je met informatie komt die tegen alles ingaat ben je gek en pakt men je op het feit dat je, zoals in mijn geval een bloemenmeisje bent.

Spreek je de farmacie naar de mond, loop je mee in de pas met wat anderen willen uitvoeren dan mogen schoolmeesters grote beslissingen helpen nemen en zich uitleven via gekke maatregelen.

Stel dat ik schooljuf was en Hugo een bloemenjongetje?

Dan moest de schooljuf haar mond houden en mocht het bloemenjongetje alles helpen uitrollen.

Ongelooflijk!

Anneke Bleeker

Gaasterland, 21.08.2020