

Lieve allemaal... lees even mijn persoonlijke noot...

We en met 'we' bedoel ik mezelf en velen met mij, delen ons suf, dag in dag uit. Filmpjes, artikelen, van alles wat kan bijdragen in *nog meer wakker worden van de grote massa*.

Realiseer je dat de klok in juni alweer draait. De maand juli komt naderbij en het is de bedoeling dat per 1 juli de 'spoedwet' in werking gaat.

Dag vrijheid!

Welke vrijheid?

Wie denkt dat we vrij zijn heeft nog veel te lezen maar de boodschap is dat het nog veel erger gaat worden.

Met de anderhalve meter wet mogen er geen groepen meer bij elkaar komen.

Dag verenigingen, dag zangkoren, dag dit en dag dat. Dag studiegroepen vallend onder Project7-blad.nl waar we zo trots op waren omdat we heel gewoon oude kennis met elkaar deelden, elkaar positief voedden, gelijkgestemden ontmoetten.

Dat even als persoonlijk leed. 😞

Maar zo gaat het straks met alles. De afstand tussen mensen gaat een feit worden en wie daarin geloven blijft zal vanaf nu altijd angstig reageren als er een medemens voor zijn of haar voeten staat in een winkel. Deze personen springen een meter opzij een pad in of klimmen half in kaartenrekken of op de planken en stellingen in winkels.

Denk je dat ik overdrijf? Kijk maar eens goed om je heen als je boodschappen doet.

Als op 1 juli die spoedwet in werking gaat dan zijn wij voor altijd onze vrijheid die we nu nog hebben kwijt!

Onze kinderen en kleinkinderen zullen opgroeien in een bizarre wereld waarin afstand een opvoedkundig woord zal zijn.

Onze kinderen en kleinkinderen gaan het 'nieuwe normaal' op een gegeven moment als 'normaal' ervaren want iets laten gewennen gaat snel en denk maar niet dat deze spoedwet er voor maar twee maanden is; deze zal keer op keer verlengd worden.

Neem de moeite en tik op internet de volgende namen in:

Karel van Wolferen, Sven-Ake Hulleman, Robert Jensen, Willem Engel, en zo zijn er uiteraard meer te noemen, maar begin met deze personen en neem de moeite eens te luisteren naar wat zij ECHT met ons delen, oprecht en gemeend.

Ook zij zetten zich in om jou en je geliefden te informeren, om te leren zelf een mening te vormen en niet klakkeloos het criminele circuit te blijven volgen en geloven.

We zijn bedonderd bij de vleet, het erge is: al eeuwen lang en kijk naar links dan zie je rechts niets, maar inmiddels komt er zoveel naar buiten dat ondertussen toch wel meer personen de voorheen benoemde 'complottheorieën' als het echte nieuws gaan bekijken.

Wij, wij zijn dus velen, hoeven geen gelijk te halen, we willen alleen dat een ieder inziet dat we door de mainstream media en alles wat daarmee verbonden is worden bedonderd, zij strooien bakken zand in onze ogen.

Zij bepalen in opdracht van weer anderen wat wij, 'het domme volk', wel en niet mogen weten.

Persoonlijk heb ik in de jaren 2009 en 2010 voldoende leerschool gehad. Toen ik in februari 2009 het durfde tegen de grote gevestigde orde in te gaan en vertelde dat het HPV-vaccin voor meisjes vanaf 12 jaar niet deugt, hield men mij ook klein; ik mocht mijn verhaal van te voren vertellen. Niet live in de studio, stel dat men wat ik zei niet meer kon wissen?

En later in de tijd toen live de enige optie was in een programma kreeg ik amper tijd om adem te halen en nauwelijks spreektijd; dit zagen we nu ook weer met Rob Elens, huisarts uit Meijel gebeuren.

Het is mij allemaal zo bekend, misselijkmakend.

En... weet ook dat in die tijd mijn afspraken bij toen Pauw & Witteman en De Wereld Draait Door werden gecancelld omdat de minister van Volksgezondheid, mijn toen 'grote vriend' Ab Klink dit verboden had terwijl men mij zelf had uitgenodigd.

Eerst alles regelen en dan weer afzeggen.

Of... mij interviewen voor Goede Morgen Nederland, een radioprogramma. Mij apart interviewen en dan later mijn antwoorden verweven met het verhaal van Ab Osterhaus, mijn andere 'grote vriend'. En het filmpje van Ab Osterhaus wat circuleert uit 2009 ergerde ons toen al mateloos. De fles whisky moest erbij om te vieren dat er een eerste geval van Mexicaanse griep in Nederland waargenomen was.

Crimineel. Diezelfde avond was Ab blij met de order vanuit de overheid, lees Roverheid, de bestelling van 34 miljoen vaccins.

Wie deze beelden ziet kan niet anders dan toegeven dat dit big business is en niets te maken heeft met onze gezondheid.

Het is droevig wat er gaande is en als dat niet zo was zou je vreselijk in de lach schieten om het bizarre grote slechte toneelstuk waar we wereldwijd in terecht gekomen zijn.

En weet je... We laten het nog gebeuren ook met z'n allen.

Als we allemaal, maar dan ook allemaal massaal stoppen bepaalde verplichtingen te betalen, niet een paar, maar *allemaal*, moet je eens kijken hoe snel wij met elkaar alles over kunnen nemen.

Geen wegenbelasting meer, geen ziektekosten meer, ook zo'n woord... **Gezondheidsondersteuning** zou aardiger klinken, toch?

Waarom ben ik in het toetsenbord geklommen?

Toen ik in 2009 mijn nek uitstak en heel veel beleefd heb en een enorme leerschool doorliep in zeer korte tijd om te begrijpen en te voelen hoe de media en overheid in elkaar steken was dat al decennialang daarvoor ook.

We worden al eeuwen geregeerd door figuren met duivelse ideeën.

Als we dat een paar jaar geleden zeiden waren wij 'complotters'. Tegenwoordig noemen wij dat compleetdenkers!

Wat mij raakt is dat te veel personen nog in het gareel blijven lopen, bang zijn en zeggen... "Stel dat..."

Stel wat?

We hebben echt niets meer te verliezen, het is bijna 1 juli en dan kunnen we het schudden als het tegenzit en er geen andere invloed komt die ons hiervoor weet te behoeden.

Overigens is het ook niet onverstandig om eventuele haatgevoelens ten aanzien van Trump te herzien mocht je die hebben.

Trump heeft in de afgelopen tijden al heel wat bloed gelegd, laten opruimen, vast laten zetten, alleen zien we dat niet via de kijkkastjes in Nederland. De mainstream media gaan echt niet delen waar de personen die de touwtjes besturen niet blij mee zijn.

Het is bijna 1 juli.

Wat ga jij doen?

De eerdergenoemde namen zijn het opzoeken waard en wie geen Facebook heeft waar deze filmpjes staan kan ook zonder Facebook op internet zoeken en kijken. Excuses zijn er niet om jezelf, je kinderen en bekenden niet de weg te wijzen naar informatie die vele malen belangrijker is dan wat er dagelijks op die televisie, op de radio en in de kranten gedeeld wordt.



Allemaal bagger, angstmakerij en iedereen psychisch vastketenen omdat ze je vertellen dat er zeker weer een pandemie aan zal komen.

Jazeker, die komt ook als we het toelaten, uitgerold en gecreëerd door hen die ons uit elkaar willen drijven, ons willen besturen en ons als hun slaaf willen inzetten.

Het is bijna 1 juli, de spoedwet is in aantocht zodat men ongestoord aan de slag kan.

Maar... volgend punt. Hoe echt is de grondwet? Hoe echt is ons 'Koningshuis'? Wie zich daarin verdiept komt vast en zeker tot andere conclusies; met andere woorden we laten ons opsluiten via een spoedwet die voortkomt uit nepwetten.

Weer een ander onderwerp voor velen.

Het is bijna 1 juli!

We gaan het beleven met elkaar. Wij zullen zeker tot die tijd blijven delen wat we kunnen delen!

En daarna?

Geen idee.

Onduidelijkheid op en top.

Zeg het met bloemen, daarom voor de troost er maar een roos in stijl bij geplaatst.

Dank voor het lezen.

Anneke Bleeker

www.project7-blad.nl

9 juni 2020
