

Kindermisbruik in Noord Holland neemt men in Duitsland serieus ...

Kindermisbruik, een beladen woord.

Wij schreven er al eerder over, andere bronnen houden zich er mee bezig en allen lopen wij met 'de kop tegen de muur'.

Neem nu hier in de gemeente Bergen.

Als je hier aan een willekeurig persoon vertelt wat je weet kijkt men je aan of men 'water ziet branden'.

Hier?

In Bergen?

Kindermisbruik in dit lieflijk stukje Noord Holland? Ach je bent niet wijs!

Nooit iets over gehoord, welnee joh, kan niet waar zijn.



Waar rook is, is vuur...

De term: 'waar rook is, is vuur', komt niet zomaar uit de lucht vallen.

Alle instanties houden zich zelf in stand, toch?

Ik zal in de ogen van velen misschien generaliseren, maar: **niets ten nadele van hen die met de beste bedoelingen hun werk doen!** In elk bedrijf, elke organisatie of stichting zitten echter ook rotte appels, die misbruik maken van een bepaalde situatie.

Of dit nu het Koning Wilhelmina Fonds is of de Nierstichting. Wanneer deze ziektes werkelijk zijn 'opgelost' kunnen zij zichzelf allemaal ontslaan. Met andere woorden: er komen vele mensen op straat te staan die nu leven van het salaris dat door dergelijke instanties wordt uitbetaald.

Bureau jeugdzorg, ook een in het leven geroepen instantie, mogelijk in het begin met de beste intenties, maar in de loop der jaren is alles over 'de top' gegaan; dus ook dit soort instituten houdt zichzelf in stand.

Wanneer je minimaal budgetneutraal moet werken om iets in stand te houden zul je productie moeten leveren. Productie bij het Koningin Wilhelmina Fonds is gek gezegd; 'hoe meer mensen met kanker, hoe beter, dan blijft er werk'.

Bij bureau jeugdzorg is dit hetzelfde maar dan: hoe meer kinderen uit huis geplaatst hoe beter, salaris verzekerd.

Het RIVM; hoe meer vaccins des te langer heeft men 'werk' en kan men huisartsen met een andere mening voor de rechter slepen.

Kan dat?

Wanneer een huisarts van mening is dat het griepvaccin inderdaad niet dat doet wat men belooft en er sprake is van belangenverstremgeling, dan wordt hem symbolisch de mond gesnoerd.

Men verzint een bodemprocedure, de minister van Volksgezondheid is het er mee eens en het circus kan draaien.

Klopt dit allemaal?

Er klopt zoveel niet maar omdat zogenaamde instanties, de (r)overheid zich overal mee bemoeit, op kleine schaal en in het groot, zijn er velen die daar heel gewoon achteraan lopen alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

Accepteren, alles maar accepteren!

Mooi niet!

We accepteren niets meer wat ons van hogerhand wordt opgelegd door onze mede aardbolbewoners!

De aarde voorziet ons in alles. Bodemschatten, planten, water, alles is aanwezig om te overleven.

Dan zal je mede aardbolbewoner jou vertellen wat je wel en niet mag? Wat wel en wat niet goed voor je is?

Wat wel en niet verantwoord is? Wat wel en niet.... Vul verder zelf in, er is zoveel!

Zo gebeurt het ook dat anderen beslissen dat je kinderen elders moeten worden ondergebracht.

Er zijn situaties waarin dit mogelijk noodzakelijk is, gewenst is, kortom dat dit een oplossing kan zijn.

Maar dan mogen wij wel verwachten dat deze kinderen op normale wijze worden behandeld, dat alle officiële stukken kloppen.

Kijk daar hebben we nu een voorbeeld.

Komen we weer bij Nirvana en Demi van den Brink. Persoonlijk heb ik van de ouders twee documenten gekregen. Het ene is gewijd aan Nirvana en de andere aan Demi.

Wat zien we als eerste meteen grove fout?

Op pagina 1 staat in de tekst bij Nirvana dat de ouders het **gezamenlijke gezag** over de kinderen hebben.



Maar bij Demi staat op deze zelfde pagina dat **de moeder het gezag** over de kinderen heeft. Kniesoor die daar op let?

Beiden documenten zijn opgemaakt op 19 augustus 2011.

Allebei! Met andere woorden: er was op dat moment geen wijziging in de situatie. Zo staan er meer tegenstrijdige zaken in deze documenten maar sterker nog in alle documenten komen wij punten tegen die niet kloppen.

Als je bij het één A verkondigt kun je elders, sprekende over hetzelfde onderwerp, niet opeens B vertellen.

Ben en Leonie, de ouders van deze beide dames, begonnen in 2009 hun verhalen te vertellen. Of liever gezegd Leonie en hun beide dochters begonnen te vertellen.

Leonie herinnert zich van alles uit haar jeugd en hun beide dochters zijn ook misbruikt door bepaalde personen wonend in deze gemeente.

Toen zij begonnen te vertellen kreeg Leonie op een zeker moment te horen dat wanneer zij haar verhalen verder ging verspreiden, zij net zo zou eindigen als Marion en Romy van Buuren.

Marion is als jonge moeder samen met haar dochttertje vermoord en jarenlang lagen zij begraven in de duinen bij Bergen. Dit heeft het hele dorp in zijn greep gehad en mensen als Jaap Jongbloed en Peter R. de Vries werden hierbij betrokken.

Dit schrikbeeld van mogelijk zo eindigen werd ook aan Leonie voorgespiegeld. Steeds meer kwamen er bij Leonie herinneringen boven wat haar was aangedaan in haar jeugd. Doordat zij ging vertellen, maar hun beide dochttertjes ook, veranderde de hele situatie bij hen in huis.

Bureau jeugdzorg kwam er aan te pas en de meisjes zijn in september 2009 op een wrede manier door wel vijf personen uit huis gehaald. Stel je voor, wat is het nut om met vijf personen te komen? Twee kleine meisjes... waren zij bang dat zij deze niet konden handelen?

Feit is dat dit zo is gebeurd maar volgens de officiële stukken zijn zij in december 2009 uit huis geplaatst. Daar begint het al dat het niet klopt.

Als we willen kunnen we waslijsten vol maken.

Laatst kreeg Leonie tijdens het bezoek aan haar dochters twee A4-tjes welke zij in moest vullen op verzoek van de 'directrice' van het gezinsvervangende tehuis, voor de 'Jeugd tandverzorging'. Dan heet Nirvana 'opeens' Nervana. Tikfout?

Ach als we alles op tikfouten afwentelen staan alle officiële stukken wel barstensvol 'tikfouten'.

Zien wij nu iets wat een ander niet ziet?

Mogelijk, maar dat er 'hocus pocus' gespeeld wordt met feiten, namen en gegevens is ons wel al enige tijd duidelijk. Er klopt zoveel niet! Als dat echt tikfouten zijn mogen allen die werkzaam zijn binnen deze instanties het schoolgeld terug halen want dan is het vonnis: 'gezakt als een baksteen'.

De formuliertjes gingen mee naar huis met de boodschap dat deze later wel kwamen. Ellenlang kunnen we feiten benoemen en gebeurtenissen aanhalen.

Breaking: Ben van den Brink gaat internationaal!!

Ben en Leonie lopen al geruime tijd te spuien wat er mis is.

Daar hebben wij ook al eerder over geschreven. Naar aanleiding van dat feit mocht ik op bezoek komen bij de burgemeester en hoofd van politie van de gemeente Bergen. Dat is nu een week geleden.

Daar aangekomen werd mij de gelegenheid geboden te vertellen wat ik wilde...

Nou, ehh, ik was toch uitgenodigd?

Het hele gesprek citeren gaat te ver, maar wat mij nog steeds te binnen schiet is de opmerkelijke opmerking van het hoofd van politie:...

Alles wat op het internet staat is ter discussie te stellen, daar kwam het op neer.

Zijn opmerking daarna... De goede man sprak namelijk de volgende gedachte uit:

"Mevrouw Bleeker, als ik wil kan ik via het internet ook uw reputatie anders doen overkomen. Dan schrijf ik wat, verspreid het en ik vertel het aan een persoon in het dorp die het mondeling zal verspreiden."

Mijn antwoord was: 'Zou kunnen'...

Moest ik nu bang worden? Moest ik nu vragen stellen?

Moest ik klein worden voor het gezag van een politieautoriteit?

Ach, we zijn allen aardbolbewoners! In mijn ogen zijn we allemaal gelijk!

Komen we terug op Ben en Leonie. Zij hebben de juiste keuze gemaakt. Zij zijn het land uit gegaan, de grens over. In Duitsland in de plaats Oberhausen zijn zij naar het politiebureau gegaan.

Daar kregen zij een luisterend oor en de belofte dat hun verhaal tot op Europees niveau zal worden doorgespeeld. Zij hebben ditmaal een aanklacht ingediend!

Kijk, waar rook is, is vuur.

Als je niet zeker van je zaak bent of maar loopt te liegen dan ga je niet naar een buurland om je verhaal te vertellen. Dan riskeer je te veel.

De verhalen van wat in Noord Holland speelt gaan nu verder.

Is het alleen Noord Holland?

Nee, het is landelijk, het is wereldwijd!

Het is zelfs koninklijk. Kinderen misbruiken is een tot in de hoogste regionen geaccepteerde bezigheid.



Hoe onschendbaar was Prins Hendrik?

Wat gebeurde er bij het Ronde Huis te

Nunspeet? Waarom zijn alle sporen gewist?

Wat is er waar van kinderlijkjes die daar gevonden zijn?

Wat was de rol van diverse Koninklijke familieleden? Hoe echt zijn alle familieleden van elkaar in de bloedlijn? Wat verzwegen zij door de jaren heen?

Hoe zuiver was Prins Claus? Wat deed Claus met Ed Nijpels, de laatste in paarse jurk, in een s.m.-tent in Breda?

Wat was de rol in combinatie van Claus met Demmink?

Joris Demmink die maar niet te grijpen is maar waar zoveel bewijzen van zijn dat hij hele verkeerde activiteiten er op na heeft gehouden en waar we vanuit kunnen gaan nog wel zal uitvoeren. De welbekenden vos verliest nooit zijn streken.

Wie meer wil weten over al deze personen hoeft maar het internet op te gaan en er is informatie genoeg voorhanden. Over de doden niets dan goeds, maar nogmaals: waar rook is, is vuur!

Zou het zo kunnen zijn dat wanneer Demmink wel door de overheid gegrepen zal worden hij dan direct al zijn bevindingen met al die hoogwaardigheidsbekleders zal onthullen?

Onthullen voor hen die het nu nog niet weten want uiteindelijk kan elke ingezetene van dit land dergelijke informatie tot zich nemen.

De vraag is of men dat wil. De weg weet, het geloven wil of toch liever wil blijven geloven wat men ziet?

Stralende Koninklijke gezichten op de covers van de roddelbladen zijn leuker om te zien. Een fotosessie aan het begin van een 'werverdiende' vakantie of een bruiloft met veel verhalen achter de schermen die de grote massa niet mag weten. Foto's van prinsen en prinsessen doen menig kinderhart op hol slaan in het land van de fantasie maar ook vele ouderen raken vertederd bij dergelijke plaatsjes. De echte vraag is: wat wil je zien?

Foto's, een momentopname of het ware verhaal hoe wij allen worden belazerd.

Als dit allemaal onthuld zal worden met alle misstanden op het gebied van kindermisbruik erbij dan zit Demmink zeker zo in het schuurtje, al is het maar om veilig weg te kunnen duiken en zullen mensen in delen van het land zoals hier ook sneller geloofd worden.

Maar nu wil de politie nog meer informatie, nog meer wat 'hout slaat', want onthullingen van een moeder en twee dochters, dat is te vaag!

Daar kun je niets mee. Als we dan vertellen dat het verhaal veel groter is, via wegen die niemand kan verzinnen die nergens iets vanaf weet, kijken ze je aan met een blik; 'waar heeft zij het over'.

Dan is er als gedupeerde ouders maar één remedie en dat is ga naar het buurland, zoek een politieagent met een luisterend oor en laat je verhaal wijds verspreiden.

Dat hebben Ben en Leonie nu gedaan. Hiermee zetten zij in elk geval neer dat zij een zaak in handen hebben want anders bespaar je jezelf deze moeite, verzijn je dat niet eens.

De deksel is nog maar een klein stukje open van die enorme put met ellende maar mogelijk gaat het de komende tijden snel!

Anneke Bleeker
Bergen NH
14 december 2011

www.gezondverstandavonden.nl / www.verontrustemoeders.nl

Foto's: Anneke Bleeker. Deze mogen gebruikt worden met bronvermelding.

(Onder de links waar het verhaal van Ben en Leonie staat geschreven door Arend, collega van De Hoogste Tijd, waar tevens een link staat om het boek over Joris Demmink, uitgegeven door Drs. J. Poot, gratis te downloaden, staat het gedicht van Marianne.

Marianne is zelf misbruikt geweest en van wie kun je beter een gedicht lezen dan van iemand die spreekt uit ervaring?

Marianne heeft het verhaal 'Woedend' geschreven, link eveneens hieronder, waar zij afsluit met dit gedicht. Daar het zo treffend verwoordt wat in de wandelgangen allemaal naar boven komt staat het voluit hier onderaan voor hen die geïnteresseerd zijn).

Diverse links:

Ben van den Brink gaat internationaal

<http://www.argusoog.org/2011/12/breaking-ben-van-den-brink-gaat-internationaal/>

<http://www.argusoog.org/2011/12/woedend/>

Diverse informatie over Prins Hendrik, het Ronde Huis te Nunspeet, 'Koninklijke' escapades, Prins Claus, e.a.

<http://rondehuis.blogspot.com/>

<http://www.deweekkrant.nl/images/library/20110309155844.pdf>

http://herstelderepubliek.files.wordpress.com/2010/10/ronde-huis-nunspeet_tb.docx

http://gpdhome.typepad.com/boeken_royalblognl/2011/05/biesemaat-belooft-weer-oranje-geheimen-te-onthullen.html

<http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/06/13/ons-stabiele-koningshuis-ii/>

<http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10368/clus-centraal-in-demmink-gate.html>

<http://georgeknightlang.wordpress.com/tag/prins-claus/>

<http://www.bs-foundation.nl/sectie/demmink/de-zaak-demmink/politieman-de-zaak-demmink/>

<https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/demmink-rapport-onderzoeksjournalist-michael.html>

Download gratis het boek over Demmink:

<http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/775/koninklijk-pedo-netwerk-rond-demmink.html>

Veilig pleeggezin

*Allerlei woorden die ze spraken begreep het jochie niet
Het ging over verwaarlozing, ruzies, mishandeling en verdriet
Stilletjes zat hij te luisteren naar de onbekende man en vrouw
Zijn ouders waren geagiteerd, vroegen: "Wat willen jullie nou?"*

*"Kijk", sprak de man van Jeugdzorg, "Wat jullie doen is jullie zaak
maar jullie zoontje beschermen is onze beschermende taak.
Wij ontvingen anonieme tips, vandaar nu dit gesprek
onze prioriteit ligt bij het kind, dat is toch niet zo gek?"
De ouders riepen woedend: "Dat joch is bij ons goed verzorgd
en die blauwe plekken komen van het spelen, maak je niet bezorgd."
"Dát gaan we nou juist uitzoeken", sprak de vrouw ontstemd:
"Is jullie manier van leven ook voor jullie zoontje voorbestemd".*

*"Wij hebben hier een machtiging van de kinderrechter in het dossier,
als jullie zodadelijk vertrekken gaat hij niet met jullie mee.
Voorlopig wordt hij geplaatst in een goed pleeggezin".
De man schreeuwt: "Dat wordt dan een rechtszaak die ik absoluut win!"
Hij trekt zijn vrouw met zich mee naar de deur
En zegt: "Doodziek word ik van al dit gezeur".
Nog tegen zijn zoontje: "Gedraag je goed en wees beleefd".
De moeder snauwt en zegt: "Zeg dank als iemand je iets geeft!"*

*Nu was dan het jochie van acht alleen met de man en vrouw
En dacht in paniek; 'Wat gebeurt er nou?'
Ze legden hem uit waar hij zou gaan logeren
Die papa en mama zouden hem over liefde leren
"Kom maar mee, dan gaan we er nu naartoe".
Het jongetje huilde, hij was ook zo moe.*

*Na een uurtje rijden kwamen ze bij een groot herenhuis
De man en vrouw kwamen hem begroeten, zeiden :“Dit is nu jouw thuis”.
Ze lieten hem zijn mooie kamer zien en allemaal nieuwe kleren
En zeiden tegen hem “We gaan je van alles leren”.
hier ben je welkom, we zijn blij dat je er bent
ga nu maar lekker slapen, je zult wel moe zijn kleine vent.”*

*Na een aantal dagen kwam er hoog bezoek
Met de man van Jeugdzorg kwam de kinderrechtter, zwart colbert en zwarte broek
Ze dronken koffie en hij nam het jochie op z’n schoot
“Nou”, lachte hij,“Voor een kind van acht ben je best al groot”.
Tegen de pleegouders zei hij indringend:“Wanneer is er weer eens een feest
de inner circle heeft er zin in, het is al lang niet meer geweest”.*

*Na hun vertrek riepen de pleegouders het jongetje te komen
Ze wilden hem een geheim vertellen, één om van te dromen
Ze vertelden hem alles, waarom er zoveel zwart was in huis,
Waarom ze slangen hielden, waarom het satanskruis.
Ze zeiden dat hij trots mocht zijn, dit geheim te mogen delen
Dat satan voor hem de ware was, alleen die kon hem helen
Nu was er dus binnenkort een feest, zo’n vijftien satanisten
En het jochie mocht daarbij aanwezig zijn, zoals ze allen wisten*

*De vrouw zei nog:“Ik maak voor jou een pak op maat
ik denk dat zwart en rood je prachtig staat
je zult de kleine koning van de avond zijn
en je zult genieten van alles, je bent nog zo jong en rein”.*

*Het duizelde het knulletje, hij begreep bijna niets van alles wat ze had verteld
En door haar woorden raakte hij ontsteld
Maar hij was ook nieuwsgierig, hij wilde dit wel eens zien
En zo’n cape en hoofdkap, het leek op carnavaal misschien*

*Op de bewuste avond had het huis een metamorfose ondergaan
Rood en zwart fluweel, de meubels weggedaan
In het midden van de kamer stond een altaar opgesteld
Een uitgebreide catering was voor die avond besteld
Langzaam druppelden de feestgangers binnen
Het satansteken als ode aan hem die ze beminnen
Toen ze allemaal waren gearriveerd
Werd rondom het altaar de satan vereerd*

*Rituele gezangen werden plechtig gezongen
Aanbidding van satan werd afgedwongen
Bloedrode wijn in een kristallen karaf
Kreeg een werkelijk karakter omdat iedereen een druppel van zijn eigen bloed gaf
Satanische muziek klonk op de achtergrond
De kappen op het hoofd toonden slechts ogen en mond*

*Iedereen werd besprenkeld met de rode wijn met bloed
Nu voelden zij zich krachtig, het deed demonisch goed*

*Na dit openingsritueel moest de knul worden ingewijd
Hij was nog zo jong, wat een heerlijke werkelijkheid
Hierna zou hij het jongste medelid zijn
Dan deelde hij in alles, al was hij nog klein
Na de nodige drank raakte iedereen in vervoering
Ze wilden dat kleintje bezitten zeiden ze vol ontroering
Een grote kale man liep naar de jongen toe en zei
“Kom jij eens lekker spelen met mij
toe, doe je cape uit, bloot is satanisch mooi
ik kom je tegemoet, ontdoe me ook van m’n tooi”.
De naakte man vergreep zich opgewonden aan het joch
Euforisch riep hij z’n kompanen: “Dit is des duivels toch!
Ontdoen jullie je ook van al dat stof, hij heet ons nu toch al gezien
En nu als medelid zwijgt hij, hij is veel te kien”.*

*Tot z’n ontsteltenis zag het kind drie bekenden erbij
De kinderrechtter en de man en vrouw van Jeugdzorg
Hij begreep het niet, wat moesten die hierbij
Maar al snel gilte hij het weer uit van de pijn
Door een te groot lid in een ingang veel te klein*

*Gloeiend heet kaarsvet druppelde op z’n gezicht
Ware duivelse marteling op de jongen gericht
De orgie centreerde zich voornamelijk op hem
Maar hij kon schreeuwen, niemand hoorde zijn stem
Als een gewond dier besloot hij zich dood te houden
Het leek te werken, de daders die hem aanschouwden
keken elkaar aan en zeiden: “Geen eer meer aan te behalen
maar hij heeft flink voor zijn lidmaatschap moeten betalen!”*

*Iedereen weer aangekleed nam de rechter het woord
“Vrienden, dit was heerlijk, het was weer ongehoord
ik onttrek dit knulletje aan de ouderlijke macht
dan zal hij altijd kunnen deelnemen aan zo’n geile satanische nacht
Jeugdzorg zorgt wel weer voor de juiste papieren
Dan hef ik nu het glas om dit heuglijke feit te vieren!”*

*Een eindje verder lag het jochie nog steeds voor dood
Hij weende zacht, hij had alles gehoord
Als vanzelf bad hij: “Lieve God, komt u me alstublieft halen, u bent toch heilig,
Dan weet ik voorgoed, bij u ben ik veilig”.*

Marianne