



NIEUWSBRIEF

PROJECT 7-BLAD

Derde jaargang, nummer 4

Januari 2020

Kopfoto: 'Sterretjes mos in januari 2020' - Anneke Bleeker ©

PROJECT 7-BLAD

- Studiegroepen
- Wandelende Studiegroepen
- Wandelingen
- Gezond Verstand Lezingen
- Het Wilde Genieten

Inhoudsopgave:

Pagina	1	: Kopfoto - Sterretjesmos (<i>Polytrichum commune</i>) in januari 2020 - Anneke Bleeker
Pagina	2	: Inhoudsopgave
Pagina	3	: Voorwoord - Barbera Smit
Pagina	4	: Studiegroep Alkmaar op beautytour - Jenny Stam
Pagina	6	: De kop is er af - Anneke Bleeker
Pagina	8	: Hoi lieve mensen - Arie de Groot
Pagina	13	: Verplicht vaccineren, ja of nee? - Ellen Vader
Pagina	14	: Ingezonden
Pagina	15	: Mooi contact met gelijkgestemden - Cocky en Dirk
Pagina	17	: Gezond Verstand Locatie Lepelstraat
Pagina	18	: Gezond Verstand Locatie Sneek
Pagina	19	: Gezond Verstand Locatie Helden
Pagina	20	: Gezond Verstand Locatie Maastricht
Pagina	21	: Bericht van Janneke Monshouwer
Pagina	23	: Boekentip
Pagina	23	: Colofon en slotfoto

Voorwoord

2020 een nieuw jaar is begonnen, een jaar met een rond getal. In de numerologie wordt dit jaar als een bijzonder jaar gezien omdat het getal 22 een meestergetal is en dubbele getallen een hogere energie meebrengen. Een jaar van verandering en nieuwe kansen.

Een jaar waarin ik iedereen Liefde en Vrede wens.

Als we nu eens klein beginnen met liefde en vrede in ons hart voor onszelf... voor onze familie... vrienden... bekenden...

Hoe zou de wereld eruit zien als iedereen klein begint... ?

Het jaar 2020 is begonnen met zacht weer. Het is in ieder geval veel te zacht weer voor een elfstedenschaatstocht. Ik herinner mij nog goed de dagen voor de laatste elfstedentocht, 4 januari 1997, kerstvakantie en het vroom 17 graden overdag. Schaatsers en supporters die met spoed terugkwamen van wintersport, het overviel bijna iedereen.

Door het zachte weer bloeien niet alleen de sneeuwkllokjes in de tuin, maar ook de krokussen en ik zie al weer veel groen van speenkruid in de tuin opkomen.



Bij project7-blad gaat alles gewoon door, behalve de wandelende studiegroepen.

Voor jullie ligt weer een gevulde nieuwsbrief. Je leest weer over de vaste studiegroepen, de gezond verstand lezingen, Ellen haar bijdrage gaat over uitstel van vaccinatieplicht en Arie heeft een overdenking geschreven waarin het getal 666 voorkomt waarin je het beest kunt herkennen.

Ik krijg 'het beest' niet uit mijn hoofd als ik aan oud en nieuw en het vuurwerkgeweld denk en hoe 'het beest' in de mens lijkt los te komen als er met vuurwerk geknald wordt. Als je wat durft te zeggen tegen de vuurwerkschoffies of volwassenen knapen, krijg je vuurwerk naar je hoofd geslingerd of je wordt in elkaar geslagen en hulpverleners, ambulance personeel en brandweer, moeten met begeleiding van de politie op pad.

Ook hier liefde en vrede

Ik wens jullie weer veel leesplezier en tot de volgende maand,
Barbera

Studiegroep Alkmaar op beautytour

Deze keer gingen we met natuurlijke materialen onszelf een gezichtsbehandeling geven.

We begonnen met een stoombad met kamille, een handdoek erover en zo 10 minuten zitten met een meditatie muziekje op de achtergrond.

Hierna volgde een scrub, gemaakt van fijn zeezout met kokosolie en met natte ronddraaiende vingers je hele gezicht scrubben.

In deze tijd van het jaar hebben je lippen het ook wel te verduren dus voor extra zorg deden we een lippen scrub van 2 eetlepels bruine basterdsuiker, 1 eetlepel honing en 1 eetlepel olijfolie, dit goed mengen en dan lekker inmasseren op je lippen.

Omdat er zoveel over was hebben we meteen onze handen daar ook maar mee gescrubd, zijn die ook weer lekker zacht.



De gezichtsreinigingsolie bestond uit wonderolie, kokosolie en lavendelolie en dit was heerlijk zacht en even goed in laten trekken en met een warme washand weer schoongemaakt, toen een verfrissende lotion van koud geworden groene thee op katoenen watten, even lekker splatsen!!

En ja we hadden de frambozen al gezien en lekker trek in gekregen maar deze gingen op ons gezicht, een beetje pletten, een rauwe aardappel met een dunschiller in hele dunne plakjes snijden en die op je ogen leggen en 10 minuten intrekken. Het zag er superspannend uit en een likje hier en daar was ook niet erg!!

Gelukkig hadden we genoeg over om op te eten! Heerlijk en gezond!!

Als laatste ging de dagcrème op onze super schone gezichten, gemaakt van kokosolie, bijenwas, kurkuma, goudsbloem en lavendel.

En allemaal frisse knappe koppies kwamen te voorschijn.

Karin had een heerlijke cake gebakken en de Framboos hebben we goed doorgesproken aangezien we allemaal wel iets erover hadden opgezocht.

Het was gezellig en we hebben een goed gesprek gehad met elkaar over verschillende onderwerpen. Leuk om met gelijkgestemden de zondagmiddag door te brengen.



ZONDAG
2 FEBRUARI 2020
HOE MAAK JE
CBD-OLIE VAN
WIETBLADEREN

Een van de deelnemers vertelt hoe je van wietbladeren olie maakt en we gaan zelf aan de gang met encoustring art, dmv wastekeningen boodschappen doorgeven.

Interesse om je bij onze studiegroep aan te sluiten? Je bent van harte welkom!
 De volgende data zijn 1 maart, 5 april, 3 mei en 7 juni 2020

Gastvrouw Jenny Stam
Aanvang Start 13.00, welkom vanaf 12.30 uur
Deelname € 10,00 en eventuele materiaalkosten
Aanmelden E-mail: jenny-stam@hotmail.com
 Adres volgt na aanmelding

VASTE STUDIEGROEP
ALKMAAR

Volgende maand vertelt een van de deelnemers ons hoe je olie maakt van wietbladeren en gaan wij zelf aan de gang met encoustring art, d.m.v. wastekeningen boodschappen doorgeven.

Lijkt het je leuk aan te sluiten bij deze studiegroep? Wij komen in principe elke eerste zondagmiddag van de maand bij elkaar en bespreken met elkaar welke onderwerpen op de agenda komen.

Je kunt je aanmelden bij:
jenny-stam@hotmail.com

Tot 2 februari.

Groetjes Jenny

De kop is eraf!

De eerste woensdagmiddag in Exmorra zit er weer op.



Woensdagmiddag 15 januari lokte de locatie bij Centrum Wilgenhoeve ons weer samen. Samen met bekenden en een nieuwe deelnemster. Het zevende jaar op deze locatie is afgelopen november ingegaan en zo mogen we terugkijken op vele mooie middagen met uiteenlopende onderwerpen die de revue passeerden.

Allemaal onderwerpen passend bij 'puur natuur', bewustwording, natuurlijke producten, gezond kokkerellen, oude tradities en gebruiken en we delen samen al deze kennis.

Standaard staat 'De plant van de middag' op de agenda, elke keer vrijwillig en zelfgekozen door iemand uit de groep.

Maria behandelde het prachtige kruid bijvoet. Voor velen wellicht een kruid als alle 'onkruiden', maar als je hier meer over gaat opzoeken dan kom je toch tot geheel andere inzichten. Maria stuurt alles wat zij heeft verzameld en daarmee met ons gedeeld naar mij en wij zorgen dat deze informatie weer per mail bij allen in de mailbox verschijnt.

Ditmaal las ik het verhaal van de bonte specht voor, geschreven door Els Baars.

Els schreef een hele serie verhalen rond dieren, planten en bomen, ontstaan uit volksverhalen, mythen en sprookjes. Op leuke wijze weet zij je zo mee te nemen waardoor eenieder die geluisterd heeft in dit geval de specht altijd met andere ogen zal bekijken.

Volgende keer trakteer ik allen weer op een ander verhaaltje van Els en Maria heeft al aangekondigd het leuk te vinden weer voor 'De plant van de middag' te zorgen.

Ishi nam ons even mee terug naar afgelopen november om op deze woensdag in januari weer verder te gaan met het verhaal van de Peace Maker.

Ishi vertelde over hoe de Confederatie van de Grote Vrede werd gesticht, hoe Aianwatha en Jighonsahsee de boze tovenaars Tadahado hebben overwonnen. Ook over hoe de Grote Wet van Vrede verspreid werd in het Oostelijke deel van Noord-Amerika en hoe een Agrarische revolutie ondersteund werd door de Confederatie.

Er kwamen een tweetal interactieve oefeningen aan bod, waaronder je vreugde en je verdriet vertellen met kralen (wampum).

We regen minimaal vijf kralen in verschillende kleuren aan een katooten draadje. Elke kraal stond voor 'iets' uit je eigen leven.

Twee aan twee gingen we daarna samen aan 'de slag' en op deze wijze ga je opeens spreken over dieperliggende ervaringen en dus emoties.

Een bijzondere middag die weer omvloog.



Maria had voor een heerlijke taart gezorgd.

Er waren andere lekkernijen en ikzelf kookte van tevoren thuis een soep ter afsluiting van de middag.

Een prei/broccoli soep.

Een soep met groenten uit Friesland.

Kruiden uit Georgië.

Appelwijn en appelsap uit Olsberg in het Sauerland.

Zout uit Denemarken.

Een portie liefde, en water uit de kraan uit Gaasterland.

Zo'n simpele soep. Altijd na te maken met de hoofdingrediënten. 😊

En die zijn: prei, broccoli, uitjes, knoflook en als garnering bieslook.

Met andere woorden... leef je uit!

Daarom heet soep ook soep.



Volgende keer op 18 maart zal Ishi ons nogmaals meenemen in de voetsporen van de Peace Maker.

Wie de eerste tweemaal niet is geweest kan evengoed aanschuiven.

En gezellig dat het is in Exmorra, ondanks dat we geen Exmorraweer mochten beleven op deze 15^e januari 2020. Het regende dat het goot.

Maar wij beleefden de middag zonnig!

Anneke



Hoi lieve mensen

Na een pittige donkere kerst moet ik weer vooruit gaan kijken; wat zal het nieuwe jaar mij brengen?

Door de donkere dagen heen probeert het groeiende licht mij te stimuleren om naar de toekomst op te zien.

Om uit te durven reiken naar het komende jaar neem ik het verleden erbij, maal mijn acties van nu geeft dat een toekomst beeld. Gisteren vormt zo mijn morgen.

Ervaringen in 2019 met de 12 heilige nachten van nu vormen een voorspelling voor 2020.

Maar van alles wat ik zag, hoorde of las begreep ik niet zo veel dus bezocht ik weer andere wegen om tot begrip te komen.

Ik volgde lezingen, maakt praatjes, zocht op internet, kocht boeken en las stukjes in de bijbel en de koran.

En ik zit veel stil toe te kijken maar ik overzie het geheel nog steeds niet.

Uit deze brij van mijn onduidelijkheden en andermans waarheden probeer ik mijn toekomstbeeld te vormen door dat te combineren met mijn levenservaringen.

Ik ben nooit goed aangekomen op aarde dus in de nevelsferen voel ik mij thuis.

En zo verzin ik al snel complottheorieën echter erop vertrouwend dat mijn god alles in de hand heeft en zijn A-team mij zal redden.

De bijbel is een soort bibliotheek en daarin vind je het boek Openbaringen waarin mijn toekomst al beschreven wordt, kijk dat is tenminste makkelijk, maar helaas ik begrijp die beeldspraak ook al niet zo goed.

Dit stukje uit Openbaring hoofdstuk 17:8 bijvoorbeeld. We zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest omdat het was, niet is en er toch weer zal zijn.

Als ik dat koppel aan een ander gelopen pad van mij dan kan er bedoeld worden dat John F. Kennedy jr. die 16-06-1999 overleed toch niet dood is maar ondergedoken is. En via Q drops nu al met ons communiceert en in februari misschien tevoorschijn komt. Komt hij dan op uit de zee?

Is het wachten tot het beest uit de afgrond uit onze puinhopen opkomt en zullen we dan verbaasd zijn dat het iemand is die dodelijk verwond was en nu toch nog blijkt te leven en nieuw licht brengt in onze duisternis? Of komt hij ook met drie krachten te samen uit drie verschillende gebieden van de wereld?

Op weer een ander pad hoorde ik dat het westen soort voorgedrongen is in de aarde ontwikkeling en dat de Slavische landen eerst aan de beurt waren.

Zou het dan ook Poetin kunnen zijn of mijn Anastasia?

Wat een doolhof vol met doodlopende wegen die ik gaan mag maar hoe vind ik mijn weg hieruit?



In Openbaring 13:18 staat dat ik het beest kan herkennen aan het getal 666.

De w is de 6^e letter van het Hebreeuwse alfabet, het world wide web www staat voor 666.

Bij ons is de w de 23^e letter $2 \times 3 = 6$

Elk product heeft een barcode en deze barcode heeft 3 x 2 streepjes die langer zijn dan de andere streepjes en ook dat betekent 666.

Met elke website die we bezoeken en elke boodschap die we doen vereren we het beest.

En onschuldig spelletjes spelen? Een roulette tafel heeft de cijfers 1 t/m 36 en opgeteld is dat 666

Kracht kan enkel bestaan door tegenkracht, deze tegenkracht is daardoor dienstbaar aan de kracht.

God heeft drie verschijningsvormen (een drie éénheid) waarin zijn werkzaamheid zichtbaar is. De duivel/satan heeft daar drie tegenhangers voor. Vergeef het mij alstublieft deze manier van benoemen, het is beslist onvolkomen en komt voort uit een verzameld samenraapsel van spinsels die ik mijn hoofd binnen liet dringen.

Maar dat ik nu eindelijk het besef heb dat ik het geheel niet begrijp geeft wel aan dat ik al een flink stuk aan het ontwikkelen ben.

Live <-> evil

God <-> duivel

Vader <-> lucifer

Zoon <-> arhiman

Heilige geest <-> asoera

De vader is het oerlicht waaruit alles met levenskracht opgebouwd is. Lucifer is een schijnheiligheid, een kunstlicht, dat uit zich ook via elektriciteit.

De zoon (christus) maakt ons vrij. Arhiman werkt in het magnetisme; hij koppelt juist, hij zorgt voor vastzitten, er niet van los kunnen komen.

De heilige geest zorgt voor een zelfbewustzijn zodat we nu vanuit vrijheid weer kunnen uitreiken naar god om met het geheel in verbinding te komen (geheeld zijn). Asoera zorgt voor een soort bezetenheid waardoor die mensen hun ik zelf kwijt zijn, losgeslagen. Bijvoorbeeld door medicijnen zoals antidepressiva of andere drugs.

We beseffen allemaal hoe afhankelijk we zijn geraakt aan stroom en machines, we kunnen niet meer zonder.

Tegenwoordig worden mensen en machines aan elkaar gekoppeld. Een pacemaker of een insulinepomp vinden we al heel normaal.

En om auto te kunnen rijden moet ik het bewust handelen uitschakelen en mij geheel ondergeschikt maken aan de machine. Tijdens het rijden besef ik dat niet eens en denk ik dat ik vrij ben in mijn handelen.

Het economische systeem zet mensen vast in geautomatiseerde systemen en protocollen.

Dienstverlenende overheidsinstellingen en grotere bedrijven die daardoor geen mens meer kunnen dienen.

Satan fluistert ons originele ideeën in waarmee we hem behulpzaam zijn. Beslissingen genomen met onze elektromagnetische hersengolven zonder eerst naar het hartbrein te luisteren of met het buikbrein te doorvoelen.

Er gaan gedachten rond om een microchip in ieders rechterhand (of op het voorhoofd) te plaatsen zodat al die pasjes niet meer nodig zijn.

Je ID-bewijs moet je nu al altijd bij je hebben, maar ook je bankpas en zorgverzekering kunnen we vervangen met zo'n chip.

Zonder dit "teken" kan je niets meer kopen of verkopen (openbaring 13: 17) en daarmee kom je op de macht van het geld.

Die macht leerde ik al vroeg door monopolie te spelen ik was daarbij de jongste en de oudste beheerde de bank.

Ik leerde dat het belangrijk is om te kunnen winnen dat je in het begin wat vals speelt, zodat je op een kleine voorsprong komt en daarna kan je zelfs geld geven aan wie verliest om zo zijn lijden te verlengen en daardoor je winsten te verhogen.

De spelregels zijn namelijk zo, dat zolang er maar rondjes gelopen worden, het geld op één plaats terecht komt.

Ik denk nu nog steeds dat als er geld één kant opstoot en daar ophoopt dat er ooit vals gespeeld is, ook al geven ze nu geld weg aan een goed doel.

En des te groter de hoop des te valser het spel. Ik denk dat daarom de economie moet blijven draaien zodat het geld kan blijven stromen.

De winnaar kan gewichtig doen maar door dat gewicht verliest hij zijn lichtvoetigheid waardoor de vreugde verdwijnt en zijn blijdschap enkel samengaat met aardse materie.

Door spel (competitie) leerde ik om te gaan met verlies en dat is erg nuttig als aards mens, maar ik ervaarde niet wat liefde is.

Er word geadviseerd in het nu te leven, of om zo te mediteren dat er geen gedachten zijn, of mindfulness zodat je aandacht bij je taak blijft en zo andere overdenkingen tegenhoudt.

Maar het lijkt mij juist nu belangrijk te onthouden hoe het er in het paradijs uitzag, en dat als verlangen voor morgen helder voor je te zien.



Van het verleden moet er in ons een beeld blijven bestaan om een toekomst te kunnen zien.

Ga aan oude mensen vragen naar hun jeugd en vragen of ze de verhalen nog weten van hun grootouders, daar leer je veel meer van dan met een zoekopdracht.

En een eerste stapje om god te helpen van de aarde weer een paradijselijke tuin te maken is het poten van een toekomstboom in je eigen tuin. En zo geef je jouw ziel een ankerpunt op aarde.

Maar ook het bewust poten van een fruitstruikje kan een groei impuls geven tegen de afbraakprocessen in.

Kun je invoelen hoe moeilijk het is voor ons mensen om medeschepper te willen zijn als we bijeengedreven worden in een grote stad die ommuurd is met een ringweg terwijl we daarbinnen net zo tevreden met ons leven zijn als dieren in een megastal die ook nog nooit in hun natuurlijke omgeving vrij geleefd hebben.

De tegenkrachten aankijken, ontmaskeren en dan vooral veel liefhebben.

Ertegen strijden en boosheid (angst) behoren ook bij deze tegenkrachten.

Waar je mee omgaat word je mee besmet dus door je te richten op het goede dooft het andere beeld uit.

Als een roodborstje mij stilletjes aanstaart komt er een vreedzaam evenwicht in mij en kan ik liefdevol terug kijken.

Maar hoe vaak kan ik bij mijzelf die emotie van liefde ervaren als ik tv kijk?

Voel eens het verschil in wat het met je doet tussen het met je vingers een smartphone berouwen of het strelen van de lintjesbloempjes van een paardenbloem?

Kan je voelen dat waar er bomen zijn het contact met god gemakkelijker is en waar de bomen omgehakt worden de energie dichter wordt?

Kan je voelen dat het eten van vlees zorgt voor een verdichting van je energie. (Door het eten van een stuk spek kan ik mij goed warm werken maar niet meer zo goed in mijn stilte zijn.)

En de heimwee waar mijn ik vandaan komt raakt verdoezeld door wijn. Elke avond een glaasje wijn vermoordt het verlangen naar geestelijk inzicht over onze herkomst en daardoor raken we stuurloos overgeleverd aan wat een ander ons als waar voorschotelt.

Ook als ik achter mijn computer zit en informatie op kan zoeken is het moeilijker om op eigen benen te gaan staan dan wanneer ik in mijn tuin al sta.

Als ik alleen op mijzelf aangewezen ben moet ik mijn zelfbewustzijn wel ontwikkelen.

Waardoor ik ontdek dat ik nooit alleen op mijzelf aangewezen zal zijn.

Laat de eeuwige liefde overvloedig stromen en geef iederéén een lichtend hart.

Het hart in verbinding met god zorgt dat we liefdevolle beslissingen nemen.

Creëer vrijheid door bewuste gelijkwaardigheid.

Op aarde komt alles goed!

Liefs,

Arie



Verplicht vaccineren, ja of nee ?



Verplicht vaccineren is tijdelijk van de baan – waarom en voor hoe lang?

De beleidsmakers (met actieve ondersteuning van de media) hebben ruim een jaar lang geprobeerd om de massa ervan te overtuigen dat de mazelen een gevaarlijke ziekte is in Nederland, en dat daarom het BMR-vaccin verplicht gesteld zou moeten worden om toegang te kunnen krijgen tot een kinderdagverblijf. Nu lijkt de verplichting om te vaccineren opeens van de baan te zijn. Met de nadruk op LIJKT.

Staatssecretaris Blokhuis komt begin 2020 met een reactie op de onderzoeken. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de volgende stappen.

Met het GVAP (Global Vaccine Action Plan) heeft de WHO zich verzekerd van de politieke medewerking van bijna elk land ter wereld voor het opzetten van de infrastructuur die nodig is om een globaal – “one-size-fits-all” – vaccinatiebeleid te realiseren. Het plan heeft consequenties voor elk kind ter wereld, maar er is geen democratische besluitvorming aan voorafgegaan. En nog erger: de wereldbevolking wordt niet over het GVAP geïnformeerd!

De WHO heeft de mazelen als speerpunt genomen in haar campagnes om de vaccinatiegraad te verhogen en een verplichting te rechtvaardigen.

De Nederlandse overheid heeft zich gecommitteerd aan het EVAP (Europese Vaccin Actie Plan) en zich daarmee de ‘noodzaak van het bereiken van de doelen van het GVAP/EVAP’ op de hals gehaald. Eén van de doelen van het GVAP/EVAP heeft betrekking op het verhogen van de vaccinatiegraad.

Het meest recente onderzoek is in opdracht van het Ministerie van VWS uitgevoerd door onderzoeksinstituut NIVEL en heeft als titel:

‘Maatregelen om de vaccinatiegraad in Nederland te verhogen – een verkenning’

De conclusie van het onderzoek is: “Maatregelen met een verplichtend karakter of een financiële stimulans zijn minder passend in de Nederlandse context.”

Maar wel met deze kanttekening: “De verplichting kan een allerlaatste (red)middel zijn, als de vaccinatiegraad te ver is gedaald en alle andere maatregelen niet voldoende hebben geholpen.

De achterdeur naar een verplicht vaccinatieprogramma staat nog wagenwijd open. En de voorbereidingen zijn in volle gang. De WHO heeft het niet opgegeven, en het is wachten op een ‘epidemie’ – om de ‘juiste’ maatregelen te kunnen nemen. In de tussentijd is het kennelijk effectiever om de massa met eenzijdige en door de WHO aangestuurde informatie te manipuleren dan te verplichten. Dat zou er alleen maar toe leiden dat mensen gaan nadenken.

Lees verder:

<https://stichtingvaccinvrij.nl/verplicht-vaccineren-is-tijdelijk-van-de-baan-waarom-en-voor-hoe-lang/>

Nagekomen bericht:

De top van de internationale vaccinwereld komt op 6-9 april in Washington bij elkaar (thema: 'Vaccinatie-strategie, wereldwijd'). Op de sprekerslijst (meer dan 200) zien we kopstukken van de WHO/FDA/CDC, vaccinfabrikanten GSK-Merck-Sanofi-Pfizer, Bill & Melinda Gates Foundation, en ook bekenden zoals Ab Osterhaus, Stanley Plotkin, Paul Offit.

<https://www.terrapinn.com/conference/world-vaccine-congress-washington/index.stm>

© Ellen Vader

Meer informatie over vaccineren: <https://stichtingvaccinvrij.nl/>

Voor actueel nieuws, discussies, vragen en ondersteuning:

<https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/>

Ingezonden

Land van ons

Samen werken aan herstel van landschap en biodiversiteit. Koop samen met ‘het land van ons’ landbouwgrond en wordt mede-eigenaar.

<https://landvanons.nl/>

5G

Miljardenclaim voor telecombedrijven in strijd tegen de uitrol van #5G

https://www.dlmpius.nl/2019/12/14/miljardenclaim-voor-telecom-bedrijven-in-strijd-tegen-uitrol-5g/?fbclid=IwAR1TYea_HPm7pGVeXrTFz_XhcTJpuYgqcQPsXa-YHAz7qLZWCIM-hhC2YROc

Uit: de Halsterse Krant & de Zuidwestkrant

Het zevenblad staat voor goede gezondheid, duikt overal op en is niet klein te krijgen

"Mooi contact met gelijkgestemden"



HALSTEREN / LEPELSTRAAT - Onder de naam Project7-blad verzorgen Cocky Nuchelmans en Dirk Janssens uit de Schelpstraat in Halsteren een reeks lezingen en studiebijeenkomsten in 't Weike in Lepelstraat. Cocky Nuchelmans (47) is geboren en getogen in Lepelstraat; de tongval van Dirk Janssens (48) verradt zijn Vlaamse afkomst. Beiden halen energie uit de diverse activiteiten die zij met veel plezier organiseren onder de vlag van stichting Project7-blad.

"De naam is afgeleid van zevenblad, een Hollandse naam voor een supergezonde en niet uit te roeien plant. Zevenblad, als je dat eenmaal in je tuin hebt zie je het overal opduiken. Deze beeltenis past perfect bij ons concept. Project7-blad is als het zevenblad, staat voor goede gezondheid, duikt overal op en is niet klein te krijgen. We duiken overal op in de vorm van lezingen en studiegroepen", vertellen Cocky en Dirk, die met genoeg terugkijken op drie goed bezochte lezingen in Lepelstraat. "In november zijn we in 't Weike begonnen met de eerste inspirator. Hij vertelde over de zogeheten permacultuur, een manier van tuinieren die heel dicht bij de natuur staat. Anders dan reguliere landbouw, je kan er zelfs de Sahara vruchtbaar mee maken. Zelf ben ik drie jaar geleden ook met permacultuur begonnen uit respectvol omgaan met de aarde", legt Cocky Nuchelmans uit. De liefde voor de natuur en tuinieren kreeg ze met de paplepel ingegoten. Haar moeder heeft een prachtige sier- en moestuin die regelmatig werd opengesteld voor publiek.

De tweede spreker die te gast was schreef een boek over de Majacultuur en kwam vertellen over de duistere krachten achter de samenleving. Ruim twintig belangstellenden genoten van

deze interessante lezing. Zo ook afgelopen week bij de workshop van een Limburgse kristalmentor.

Terwijl Dirk een plak heerlijk door Cocky zelf gemaakt bananenbrood aanbiedt bij een kopje biologische kruidenthee, tilt Cocky een tipje van de sluier over komende 'Gezond Verstand Lezingen' en activiteiten vanuit de studiegroepen van Project7-blad. "Lezingen zijn er op zondag 2 februari met een gastspreker over water als ondersteuning van onze gezondheid, op 1 maart rond het thema 'Kiezen voor vrije keuze' en op 5 april is een ex - NOS medewerkster te gast om uitleg te geven over hoe eenzijdig nieuwsvoorziening in elkaar zit."

Initiatiefneemster van Project7-blad is Anneke Bleeker. De stichting is actief in heel Nederland en in België. "Anneke Bleeker heeft bestuursleden gevraagd het stokje over te nemen. Tot voor kort was er ook een locatie in Huijbergen waar we bijeenkwamen. De studiebijeenkomsten zijn heel divers en waardevol, met altijd een natuurlijke inslag. Er ontstaan hele mooie contacten uit met gelijkgestemden. Onderwerpen worden van meerdere kanten belicht en dat is in deze tijd niet vanzelfsprekend. Wij krijgen energie van waar we mee bezig zijn, deze hobby maakt ons blij."

Wie zich bij Project7-blad wil aansluiten en via de agenda een lezing wil bijwonen is welkom. De studiegroepen komen bij een gastvrouw of gastheer samen op een vaste locatie maar er zijn ook 'wandelande' studiegroepen. Die gaan zesmaal per jaar wandelen in een andere omgeving en samen kijken wat er groeit aan 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen. Samen deze kennis opzoeken in boeken en genieten van de omgeving, leren van en met elkaar. Interesse om mee te doen? Neem dan contact op via e-mail: project7bladboz@ziggo.nl of bel Dirk Janssens of Cocky Nuchelmans: 06-55112748. Voor meer info zie www.project7-blad.nl



Gezond Verstand Locatie Lepelstraat

De eerstvolgende lezing staat gepland voor zondag 2 februari, op de agenda Karin Winterswijk met een lezing over water als ondersteuning van onze gezondheid.

Karin is 34 jaar werkzaam geweest als röntgenlaborante in een ziekenhuis en is sinds 2011 in het bezit van een medisch gecertificeerde waterionisator.

Wouw dat is een belevenis!

Eigenlijk drink je uit zo'n machine kraanwater dat door filtering en ionisatie transformeert naar water met dezelfde eigenschappen als gletsjerwater.

In die tijd (2011) zijn mensen nog niet zo bewust met voeding bezig als nu en om ook de mening van anderen te weten over dit water heeft Karin 10, 10 liter jerrycans gekocht om dit water uit te delen.

In een dorp wonen heeft dan z'n voordeel. Mensen die zelf ook nieuwsgierig zijn en wel een update van hun gezondheid of energie willen hebben zijn dus basisch water gaan drinken uit Karins ionisatie machine. Op die manier heeft Karin, uit eerste hand, duidelijk inzicht gekregen wat het water bij anderen voor uitwerking heeft.

Wat er nu zo anders is aan geïoniseerd water en waarom het zoveel effect op ons lichaam heeft, legt zij uit via een presentatie met ondersteuning van testen die verduidelijken en bevestigen.

Natuurlijk is het ook leuk en leerzaam om als gast water mee te nemen dat je gewend bent te drinken. Misschien een speciaal merk uit de reformwinkel of water door jou thuis is gefilterd of osmose water. Karin kan dit testen en het verschil met het geïoniseerd basische water laten zien. Ook hoor je hoe verschillende PH-waarden van het water in huis voor bereiding van voedsel kan worden gebruikt en hoe je tegelijk CO2 neutraal schoonmaakmiddel hebt!

Daarbij gaan we met z'n allen natuurlijk het water nuttigen, het zal je verbazen hoe makkelijk je in korte tijd veel water kunt drinken.

Weer een interessant onderwerp. Wil je erbij zijn? Meld je aan bij Cocky en Dirk:

project7bladboz@ziggo.nl



2 FEBRUARI 2020
WATER ALS ONDERSTEUNING VAN ONZE GEZONDHEID
Karin Winterswijk

Karin vertelt ons over wat goed water en goede voeding voor onze gezondheid doen, zowel lichamelijk als geestelijk. Ze maakt ons bewust van de verschillende soorten water en laat met proefjes zien wat de pH waarden zijn van wat er in flesjes wordt aangeboden. In 1931 wist de Berlijnse Nobelprijswinnaar Otto Warburg al dat ontstekingen en kankercellen niet kunnen leven in een basisch en zuurstofrijk milieu. De antioxidanten die we met geïoniseerd water (een nabootsing van puur gletsjerwater) binnen kunnen krijgen zijn echt verbluffend.

Locatie Cocky & Dirk
Adres Het Weike, Kerkstraat 82, 4664 BS, Lepelstraat
Aanvang 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur
Entree € 10,00 exclusief koffie/thee
Aanmelden project7bladboz@ziggo.nl ☎ 06-55112748

GEZOND VERSTAND LEZINGEN
www.project7-blad.nl



1 MAART 2020
KIEZEN VOOR VRIJE KEUZE
Wim Roskam en Marianne Agterdenbos

Wim's overleden vriendin Linda inspireerde hem een bijzonder voorwerp te maken met helende eigenschappen: een omkeersymbool dat de naam 'Akaija' kreeg. Wim heeft hierover een boek geschreven met de titel: 'Kiezen voor Vrije Keuze', naar nu blijkt 'slechts' het begin van een veel groter avontuur. Dit symbool verwijst naar een klein eiland in de Stille Zuidzee tussen Paaseiland en de Angkor-tempels van Cambodja in. Trek je de lijn door dan kom je bij de Grote Piramide uit. Verbind je deze punten ontstaat er weer hetzelfde symbool: een Akaija rondom de wereld. Kennelijk wil Linda met deze inspiratie veel meer vertellen. Wát is er zo belangrijk aan deze boodschap? Laat u meenemen op een bijzondere reis.

Locatie Cocky & Dirk
Adres Het Weike, Kerkstraat 82, 4664 BS, Lepelstraat
Aanvang 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur
Entree € 10,00 exclusief koffie/thee
Aanmelden project7bladboz@ziggo.nl ☎ 06-55112748

GEZOND VERSTAND LEZINGEN
www.project7-blad.nl

Gezond Verstand Locatie Sneek

De volgende lezing voor de locatie Sneek staat gepland voor zondagmiddag 16 februari.

Hendrick Smit gaat het hebben over plastic: 'Waarom was oma blij met plastic'.

Kunststoffen (plastics) hebben de wind tegen. Het woord alleen staat sommige mensen al zo tegen dat bedrijven nieuwe en zogezegd 'groene' soorten niet plastic durven noemen.

Het wordt lachwekkend *niet-plastic* genoemd. Ondertussen hebben weinig gebruikers een idee van de verschillende soorten plastic of zien door de bomen het bos niet meer.

In deze lezing krijg je inzicht in kunststoffen. Wat zijn de meest-voorkomende soorten?

Hoe kan je ze herkennen? Wat kan je ervan verwachten?

En vooral wat doen plastics met onze gezondheid? Welke alternatieve materialen zijn er?

Wat doen we tegen de milieuproblemen, zoals de plastic soep? En wat zijn plastics voor materialen?

Als bezoeker aan deze lezing word je aangemoedigd om plastic mee te nemen van huis om de soort vast te stellen.

Hendrick Smit is scheikundig ingenieur en schrijft/spreekt op een voor iedereen toegankelijke wijze over scheikunde in het dagelijks leven.

We stellen het op prijs als je ons tijdig je komst meldt.

Alvast bedankt!

♥groet,
Geertrui en Barbera

b.e.smit@wxs.nl
06232523887



16 FEBRUARI 2020
WAAROM WAS OMA BLIJ MET PLASTIC?

Hendrick Smit

Kunststoffen (plastics) hebben de wind tegen. Het woord alleen staat sommige mensen al zo tegen dat bedrijven nieuwe en zogezegd 'groene' soorten niet plastic durven noemen. Het wordt lachwekkend *niet-plastic* genoemd. Ondertussen hebben weinig gebruikers een idee van de verschillende soorten plastic of zien door de bomen het bos niet meer. In deze lezing krijg je inzicht in kunststoffen. Wat zijn de meest-voorkomende soorten? Hoe kan je ze herkennen? Wat kan je ervan verwachten?

Wat doen plastics met onze gezondheid? Welke alternatieve materialen zijn er? Wat doen we tegen de milieuproblemen, zoals de plastic soep? Bezoekers worden aangemoedigd om plastic mee te nemen van huis om de soort vast te stellen.

Locatie Barbera Smit, Geertrui Potveer
Adres Parkflat, Dekamalaan 17
8604 ZG Sneek
Aanvang 14.00 uur, welkom vanaf 13.30 uur
Entree € 10,00 exclusief koffie/thee
Aanmelden b.e.smit@wxs.nl ☎ 06 22523887

GEZOND VERSTAND LEZINGEN

www.project7-blad.nl



29 MAART 2020
Mijn Integratie

Lamija Džigal-Beketešević

Integratie is een vreemd begrip en gaat vaak gepaard met onbegrip. Wat deze jou kan brengen lijkt nu ver bij je van vandaan. Voel je welkom bij deze lezing en schuif gezellig aan! Deze middag wordt gekleurd met door Lamija zelfgeschreven gedichten en een muzikaal tintje. Ook zal zij haar zelfgemaakte bosnische piramide remedie meenemen en delen met de bezoekers.

Lamija is geboren in ex-Joegoslavië, huidig Bosnië en Herzegovina. In 1992 kwam ze op de leeftijd van 8½ jaar als vluchteling naar Nederland. Zij besloot alles op papier te zetten en haar boek 'Mijn Integratie' is het resultaat daarvan. Rode draad door het verhaal is een identiteitscrisis, de relatie tot haar moeder(land) en de problematiek rondom de vluchtelingen en hun integratie in Nederland. Vanuit haar levenservaring en vanuit ervaring als therapeut en logica draag Lamija oplossingen aan.

Locatie Barbera Smit, Geertrui Potveer
Adres Parkflat, Dekamalaan 17, 8604 ZG Sneek
Aanvang 14.00 uur, welkom vanaf 13.30 uur
Entree € 10,00 exclusief koffie/thee
Aanmelden b.e.smit@wxs.nl ☎ 0515-442989 / 06 22523887

GEZOND VERSTAND LEZINGEN

www.project7-blad.nl

Gezond Verstand Locatie Helden

Heelmeesters, in de voetsporen van de Egyptische Sjamanen

De oud Egyptische heelmeesters hadden een hoog bewustzijn over leven en dood. Zij werkten vanuit een holistische visie en zagen het als hun taak de ander te helpen weer 'heel' te worden.

Heling betrof lichaam, persoon en Ziel. Jammer genoeg is deze visie vrijwel geheel uit onze huidige geneeskunde verdwenen. We zijn wel praktisch, maar werken nauwelijks vanuit bezieling.

De heelmeesters werkten zowel rationeel als spiritueel. Zowel vanuit de dualiteit als de eenheid. En/En. In dit boek gaan we in op hun holistische levensvisie waarin alles met elkaar in verbinding is en hoe het voelt om net als zij vanuit dit bewustzijn te leven.

De heelmeesters lieten zich inspireren door hun totems of Goddelijke krachten (neteroe), zoals Aset (Isis), Sekhmet, Tehuti (Thot). Uitgangspunt is dat ieder mens een eigen unieke gave in zich heeft. Het doel van het leven is om deze persoonlijke gave naar buiten te brengen, ten dienste van het grotere geheel. Als ingang hierbij krijgt ieder mens vanuit de ongeziene wereld steun van zijn eigen persoonlijke neter. Dit boek geeft een ingang om in verbinding te komen met deze Goddelijke kracht in jou.

Als je jezelf door deze zielsverbinding kunt laten inspireren zal dit je helpen om jezelf bewust te worden van jouw unieke kwaliteiten. Als je op deze manier jouw kwaliteiten in kunt zetten, realiseer je jezelf en word je schepper van jouw eigen leefwereld.

De oude heelmeesters waren meesters in het werken met energie. Zij waren bekend met 13 chakra's en werkten hier ook mee. In dit boek gaan we in op de helende werking van deze 13 chakra's. Hiertoe reikt het jou diverse energetische oefeningen en tips aan. Ook behandelen we de praktische mogelijkheden van de Egyptische heelkunde in onze huidige tijd. Zoals werken met heling via Egyptische oliën, zandbaden, voetmassage, kruiden, de Ankh, magie, dromen en meditatie, sacrale muziek, dans en seksualiteit.

Richard Hoofs werkt als huisarts, acupuncturist en coach.

Eerder verschenen diverse wetenschappelijke en complementaire boeken van zijn hand. "Vanuit mijn fascinatie voor de oude heelmeesters en holistische geneeskunde is dit boek op een spontane manier tot stand gekomen.

Harde kennis uit oud Egyptische teksten aangevuld met persoonlijke ervaringen in Egyptische krachtplaatsen en heelkundige centra zijn de basis van mijn boek. Dit boek maakt verbinding tussen de oude Egyptische heelkunde en onze moderne geneeskunde, om weer op een praktische wijze vanuit de eenheid te leren werken. In de voetsporen van de oude meesters: 'Alles is Een en de Ene is alles'."

Aanmelden voor de lezing van 23 maart 2020 bij Margot Boshoven, gvlpanningen@gmail.com



23 MAART 2020
HEELMEESTERS
Richard Hoofs

In de voetsporen van de Egyptische Sjamanen.
 In deze lezing, naar aanleiding van het gelijknamige boek, gaat huisarts Richard Hoofs in op de holistische werkwijze van de heelmeesters uit het oude Egypte en hoe het voelt om vanuit een diepe verbinding met het geheel te leven. Er zal ingegaan worden op de en/ en filosofie van de Heelmeesters, en spiritueel, en materieel. En de praktische toepasbaarheid hiervan anno 2020. Hierbij zal ingegaan worden op het 13-voudige chakra systeem van de oude Egyptenaren en de toepasbaarheid van eeuwenoude helingsmethoden als werken met de Ankh, werken met essentiële oliën, zandhealing, werken met helende dromen, helende planten uit Egypte (blauwe Lotus etc) etc etc. Tijdens de lezing zullen er ook energetische oefeningen worden gedaan zodat er ook een directe ervaring is en niet alleen theorie.

Locatie Margot Boshoven
 Kerkeboske
Adres Aan de Koeberg 3 , 5988 NE , Helden
Aanvang 20.00 uur, welkom vanaf 19.30 uur
Entree € 10,00
Aanmelden gvlpanningen@gmail.com ☎ 0628 59 55 62

GEZOND VERSTAND LEZINGEN

www.project7-blad.nl

Gezond Verstand Locatie Maastricht



Juglen Zwaan van www.ahealthylife.nl komt voor de 3^e keer naar Maastricht West. Deze keer voor zijn workshop **'Gezonde darmen, een blij buik'**.

Onze darmwand bepaalt welke stoffen het lichaam binnen mogen komen en welke er buiten moeten blijven. Het is bijzonder knap hoe ons lichaam dit onderscheid normaal gesproken kan maken. Echter, steeds vaker raakt het milieu in de darmen verstoord en verloopt dit proces niet meer zoals het zou moeten. Meer dan de helft van Nederland ervaart regelmatig darmklachten. Eén van de oorzaken is ons westerse voedingspatroon, dat niet meer aansluit bij wat onze voorouders altijd hebben gegeten. Op school wordt ons niet onderwezen welke voeding gezond maakt, integendeel: op vele scholen zijn snoepautomaten te vinden. Dit kan anders...

Als je wilt weten welke voeding onze darmen weer gezond kan maken dan is deze eendaagse workshop iets voor jou! Je leert tot in detail hoe ons spijsverteringsstelsel werkt en wat er mis kan gaan. Ook leer je meer bij over de wereld van micro-organismen en fermentatie. Daarnaast besteden we aandacht aan welke leefstijlgewoontes bijdragen tot het herstel van de darmen, want voeding alleen is niet genoeg. Desalniettemin zal het grootste gedeelte van de dag gaan over helende voeding voor onze darmen. Er zal in het bijzonder aandacht zijn voor de rol van ontstekingen bij darmklachten.

Je gaat naar huis met praktische handvatten om je voedingspatroon en leefstijl aan te passen, zodat de kleine beestjes in je buik weer blij worden. Want als zij blij zijn, word jij dat ook!

Er zal voldoende gelegenheid worden geboden om jouw (persoonlijke) vragen te stellen. Wees welkom op deze interessante dag over Gezonde Darmen!

Juglen Zwaan is spreker en schrijver over voeding en gezondheid. Hij combineert moderne wetenschap met eeuwenoude kennis. Juglen is een voorstander van puur natuur. Hij hangt geen enkel voedingsgelooft aan, maar combineert vele visies.

- Datum** :zondag 22 maart 2020 van 10.00 tot ca 16.00 uur. Inloop en aanmelden vanaf 9.30 uur.
- Adres** :Centre Manjefiek Malberg, Malbergsingel 62, 6218 AD Maastricht (Malberg).
- Parkeren** :voor het gebouw is een parkeerplaats met voldoende gratis parkeergelegenheid.
- Kosten** :65 euro incl. 3 consumptiebonnen voor koffie/thee/fris (meer consumpties zijn voor een schappelijke prijs te koop) en cursusmateriaal van Juglen. U dient zelf voor uw lunch te zorgen.
- Betaling** :contant en met gepast geld op 22 maart 2020. **Er is geen pinautomaat aanwezig.**
- Annuleren** :mocht je na aanmelding onverhoopt toch niet kunnen komen, meld je dan even af. Dan kunnen we mensen die op een eventuele wachtlijst geplaatst zijn, toch blij maken met een plekje.

De zaal ligt op de 1^e verdieping en is te bereiken met trap en lift.

U bent van harte uitgenodigd.

Anneke Fokkema,
gastvrouw GVL Maastricht west
onderdeel van Project7-blad (www.Project7-blad.nl)

Bericht van Janneke Monshouwer

www.andernieuws.eu

Graag wil ik mijn verontrusting delen naar aanleiding van Iran.

Echt schokkend wat daar aan het gebeuren is. Waarom moest Soleimani met zijn mensen dood? Het lijkt wel weer het oude liedje met een vliegtuig dat is neergehaald, studenten die opgehitst worden (doet me weer denken aan George Soros) en Trump die ze steunt...

We hebben nog wel heel veel 'hobbels' te gaan. Ik word er misselijk van.

Het gedonder begon nadat Trump in zijn persconferentie bij 70-jaar NAVO in Londen had gezegd dat hij vrede met Rusland wil en een akkoord met Rusland sluiten over een stop op de nucleaire wapenwedloop.

En hij was bezig met een nieuwe deal met China.

Een paar dagen daarna staan Trump en de Russische Lavrov samen lachend op de foto.

Dit is de laatste lachende foto van Trump die ik gezien heb... Wat is er sindsdien gebeurd?

En dat is nog lang niet alles, wat daarvóór al gebeurde, geheel tegen zijn eerdere uitspraken in:

Trump had beweerd dat hij I.S. had verslagen in Syrië door hun hoofdmans te vermoorden: Al Baghdadi. Maar was dat een toneelstukje? Net als Osama bin Laden? En Trump had gezegd dat hij de Amerikaanse troepen zou terugtrekken uit Syrië... en hij had eerder al gezegd dat olie uit het Midden Oosten voor de VS niet meer belangrijk was omdat de VS nu helemaal selfsupporting is..., zelfs de grootste olieproducent... maar hij pikte toch de olie met (Westerse) pijpleidingen van Syrië en wees de Syrische Golanhoogten met olie, pijpleidingen en waterbronnen officieel toe aan Israël, evenals de Israëlische nederzettingen in de Westbank. Hoe kan hij dit allemaal doen?

Is Trump nu toch door de knieën gegaan voor de City of Londen en (hun bezit) de staat Israël & hun Vrienden? En werkt hij mee aan een 'Land for Peace'-deal, wat de elite wil, een 'groter' Israël - het Yinon-plan, het hele omringende Arabische gebied opdelen in kleinere landjes: Libië verdelen in 4 kleine landjes, Syrië verdelen in 4 landjes, waaronder één Koerdistan, en het opheffen van alle Arabische landen? Dit Yinon-Plan is al tientallen jaren een blauwdruk voor het stichten van een: Groter Israël, 1982 Plan voor een Midden-Oosten imperium, met hulp van I.S."

Heb ik me vergist in zijn intenties: America First? Was dit een stiekem doel van Trump, om de elite in de City of London & Vrienden te helpen om op een 'vredelievende manier' (zonder I.S. en verder bloedvergieten) mee te werken aan het Yinon-Plan en het groter maken van Israël? Of wordt Trump hier nu toe gedwongen? Wordt hij gehanteerd door kabinetsleden als Mike Pompeo en (oud kabinetslid) John Bolton en mensen in de Senaat als Lindsay Graham, die hem anders tot Impeachment gaan dwingen?

Allemaal vragen. Komen nu allemaal apen neocons tegelijk uit de mouw zoals eerst John Bolton die weg moest, Mike Pompeo, Lindsey Graham (McCain-vriend) worden genoemd als tegenstanders, maar er zit nog een (naar mijn idee) onbetrouwbare in het kabinet: Mnuchin, hij is een Skull and Bones man (MkUltra).

En er is natuurlijk de hele PNAAC-groep die de (Britse) regime change plannen hadden uitgewerkt (al vóór 9/11). Uiteindelijk allemaal trouwe agenten van de elite in de City of Londen - en filiaal Wall Street.

Trump had gezegd dat hij geen regime changes meer wilde en nu doet hij het toch... Iran stond nog op het (Britse City of London) to-do-lijstje van Tony Blair, dat George W. Bush moest uitvoeren (voor en na 9/11). Waarom volgt Trump nu deze agenda?

Nu is het van het grootste belang, zelfs prioriteit, dat 9/11 nu snel, dit jaar nog, wordt ontmaskerd als een *inside job*, gepland door de satanische elite in de City of Londen, de oorlogsstokers en grootaandeelhouders van het militair industrieel complex, en uitgevoerd door satanische geheime diensten binnen het Pentagon, met steun van Wall Street & Vrienden en satanische elites van Israël en Saoedi-Arabië. Om dit aan bewijs boven tafel te krijgen ben ik een onderzoek begonnen en er een boek over aan het (af)schrijven. Het is een hele klus, dit duurt nog even, maar ik schiet wel op.

Mensen, QAnon-volgers met het 'Plan to Save the World' en volgers van Avatars en andere Grootheden, we kunnen niet zelf achteroverleunen en alles 'over ons heen' laten komen...

We zullen echt zelf aan de bak moeten blijven. Hoe dan ook roep ik iedereen op om onze schouders te zetten onder het verspreiden van de feitelijke informatie over 9/11 en helpen bewerkstelligen dat er een onafhankelijk internationaal onderzoek (proces) kan plaatsvinden, waar mensen hard mee bezig zijn om dit voor elkaar te krijgen. Steun hen SVP, zie Stichting 11 september / de ándere feiten over 9/11 <https://www.11september.eu> en Truth Lawyers' Committee for 9/11

Inquiry <https://www.lawyerscommitteefor9-11inquiry.org.pdf>

Het gaat hier in feite om een COUPpoging, regime change in de VS, weg met Trump. Dit zit erachter. En sturen ze Trump nu ook, ongewild, op weg naar een 3e Wereldoorlog, iets waar de satanische elite van de City of London & Vrienden & Filialen ons steeds toe opstoken?

Aan Trumps gezicht is af te lezen dat hij op een spoor zit waar hij helemaal geen plezier in heeft... Hij lacht al een maand niet meer of nog niet. Wanneer gaat hij weer lachen?

Ik hoop dat hij zich kan vermannen, al zijn kracht bij elkaar pakt en met een briljante zet komt om zich los te maken van de satanische elite in de City of London en vrienden/vazallen.

Hier sluit ik me aan bij LaRouche, die oproept tot actie: STOP THE COUP - END THE WARS

https://action.larouchepac.com/2020-action-01-15/?recruiter_id=41487&utm_campaign=ntl_20200113_mon_expanded&utm_medium=email&utm_source=larouchepac

Zie hierover ook:

<https://larouchepac.com/20200113/america-needs-nobritish-regime-change-iran-middle-east-peace-and-economic-reconstruction>

en

<https://larouchepac.com/20200113/usrussiachina-cooperation-middleeast-peace-libya-regime-changers-around-trump>

En er zal wel meer nieuws over verschijnen.

Met hartelijke groeten,
Janneke Monshouwer

www.andernieuws.eu

Bussum, 14 januari 2020

Boekentip

Met *Genezing door energie* presenteert dr. William Bengston verbazingwekkend bewijs dat ons uitdaagt ons vermogen om te genezen in een totaal ander licht te zien. Puttend uit zijn wetenschappelijke onderzoek, ongelooflijke resultaten en hoofdbrekkende vragen nodigt Bengston ons uit hem te volgen langs zijn vijfendertigjarige onderzoek in het mysterie van genezing door energie alsmede een techniek te ontdekken die je genezende vermogens kan activeren.



Dit uitdagende boek, gedeeltelijk gedenkschrift en gedeeltelijk onderricht behandelt

o.a.:

* Bengstons paradigma-verschuivende resultaten van zijn experimenten en waarom sommige geneeskundigen deze moeilijk kunnen accepteren

* Beelden-cirkelen, een unieke voorbereiding voor een energetische behandeling

“In zowel mijn professionele als persoonlijke leven ben ik getuige geweest van wat dr. William Bengston vertelt over energiegeneeskunde, en dus kan ik aanvaarden en geloven wat hij presenteert in *Genezing door energie*. Mensen hebben een enorm ingebouwd genezingspotentieel, en ze kunnen, zoals als alle levensvormen, een grote verscheidenheid aan ziekten overleven – zonder traditionele medische ingrepen.”

Bernie Siegel, arts, schrijver van o.a. *Faith, Hope, and Healing* en *Help Me to Heal*

<https://www.succesboeken.nl/boeken/9789492665225/Genezing-door-energie#.XiMPe8hKjuo>



Redactie: Barbera Smit - Opmaak/Lay-out, Frank Bleeker
 Teksten en foto's: Anneke Bleeker, Barbera Smit, Jenny Stam, Cocky en Dirk, Anneke Fokkema, Arie de Groot, Ellen Vader, Janneke Monshouwer

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief (Barbera Smit)	Mail naar: NieuwsbriefGVL@project7-blad.nl
Aan-/afmelden voor deze Nieuwsbrief (Marja Frederiks)	Mail naar: Marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl
Starten Studiegroep Project 7-blad (Marja Frederiks)	Mail naar: Marja.studiegroepen@project7-blad.nl
Interesse in starten GVL-locatie of spreken voor GVL-locatie (Barbera Smit)	Mail naar: Barbera@project7-blad.nl
Aanmelden voor de Nieuwsbrief Project 7-blad Junior (Anneke Bleeker)	Mail naar: Anneke@project7-blad.nl