

Een uniek Eco-dorp in Frankrijk voor leven, leren en cultuur

Cynthia van Asten

“In de Dordogne in Frankrijk zal dit jaar een start worden gemaakt met de bouw van een uniek eco-dorp.

Het wordt opgetrokken rond een 17^e-eeuws kasteel met 13 hectare grond in een prachtige natuurlijke omgeving. Het concept is om een prototype eco-dorp te ontwikkelen, dat overal in de wereld kan worden nagemaakt, gebouwd in de context van mooie natuurlijke locaties waar men zelfvoorzienend kan gaan leven. Het eco-dorp zal een centrale plek hebben die de bewoners van een zeker inkomen kan voorzien. De ontworpen huizen zijn betaalbaar en bieden een hoge levensstandaard.”



Deze tekst is te vinden op de Engelstalige website van het eco-chateau La Cautine.

Ik werd op de website geattendeerd door een vriendin, die wist dat dit weleens de vervulling van een langgekoesterde droom zou kunnen zijn. Bijna vijf jaar geleden heb ik, samen met man en kinderen de veiligheid en het comfort van een leven in Nederland achter me gelaten en zijn we op avontuur gegaan, op zoek naar onze eigen waarheid en de ultieme leef plek.

We hebben ondertussen twaalf verhuizingen achter de rug in Zuid-Frankrijk en Portugal en zijn heel wat wijzer geworden. Zoveel wijzer dat ik het heb aangedurfd er een boek over te schrijven. ‘Een reis naar binnen’ beschrijft onze uiterlijke reis als context voor mijn innerlijke leerproces. Het maakt nogal wat los om vijf jaar non-stop op elkaars lip te wonen. Dan kun je geen genoeg meer nemen met projecties en ontkenningen; dan zul je daadwerkelijk jezelf in de spiegel moeten aankijken en aangaan wat je daar te zien krijgt. En geloof me; zonder een gezonde portie humor en een flink doorzettingsvermogen hadden we nooit zover gekomen als waar we nu zijn.

We startten onze reis met het idee om met een paar anderen een kleine zelfvoorzienende gemeenschap op te zetten. Dat verliep nogal anders dan we gedacht hadden en al zwerfend lijken we nu uit te komen bij een prachtig project dat op papier al helemaal is uitgedacht en uitgewerkt.



Ook Ruth, de eigenaresse van La Cautine heeft er een hele (innerlijke) reis op zitten.

Ook zij heeft meerdere vormen van samenleven uitgetoetst en alles lijkt nu samen te komen in dit unieke project.

Wat is het idee?

Het lange-termijn doel is dat er een dorp rondom het kasteel ontstaat, dat bestaat uit twee soorten huizen, mobiele eco-woningen en aardehuizen.



Ecohuis (ontwerp: architect Peter Blok)

De eerste fase gaat dit jaar van start, waarin een groep mensen hun eigen mobiele woningen gaat bouwen en het eco-dorp zich gaat ontwikkelen. Ieder pacht een stukje grond voor de mobiele woning. De kosten worden laag gehouden, tussen de €380 en €500 per maand, afhankelijk van de grootte van de woning. Na het bouwen van het huis zijn dit de enige woonlasten, aangezien de huizen zelfvoorzienend zullen zijn. Daarnaast krijgt iedereen de beschikking over een stuk landbouwgrond, die op basis van permacultuur bewerkt zal worden voor de eigen voedselvoorziening.



Aardewoning



Deze eerste fase geeft de bewoners de kans te beoordelen of dit leven in gemeenschap voor hen werkbaar en gewenst is, zonder dat ze zich helemaal hoeven vast te leggen.

In de tweede fase krijgt een aantal bewoners de gelegenheid een groter stuk van het domaine te kopen en daar een aardewoning in te bouwen.

De mobiele woning kan dan verkocht of verplaatst worden.

Zo garandeert het domaine zijn eigen voortbestaan.



De bewoners van het eco-dorp mogen het Chateau gebruiken om cursussen en workshops te geven, hun zelfgemaakte dingen te verkopen of anderszins hun diensten aan te bieden.

Zo zou het mogelijk moeten zijn om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien. Ook bestaat het idee om een eigen munt of ruilmiddel te maken, wat in het eco-dorp en directe omgeving gebruikt kan worden.

Waar staat we nu?

Op dit moment zoeken we nog toekomstige medebewoners voor het dorp.

Aangezien er al meerdere stellen zijn ingeschreven, zou het voor de leeftijdsverdeling mooi zijn als er zich nog enkele gezinnen met kinderen aanmelden.

Naast ons gezin met twee meiden van 13 en 9 jaar, heeft zich nog één gezin met jonge kinderen aangemeld.

Wij geven onze kinderen al bijna vijf jaar thuisonderwijs en dat is in Frankrijk prima geregeld.

Uiteraard is er een school in de omgeving, maar bij inschrijving ben je wel verplicht de inentingsbewijzen van je kinderen te overleggen.

Voor ons is de school om deze reden niet eens een optie.



Half februari zal de eerste echte bijeenkomst in het Chateau zijn, waarin de eerste toekomstige bewoners elkaar gaan ontmoeten, de plannen concreet worden gepresenteerd en we ons officieel gaan verbinden met het project. Mocht je zelf geïnteresseerd zijn geraakt, is het belangrijk dat je eerst contact met Ruth opneemt voor een eerste kennismaking met haar en het terrein.

Vanaf april zal de infrastructuur worden aangelegd en wordt het eerste huis als prototype gebouwd.

Wij hebben het geluk dit prototype te mogen bouwen en hopen ons de eerste echte bewoners van het eco-chateau te mogen noemen. Om die reden zullen wij medio februari voor de resterende wintermaanden in het chateau gaan wonen en vanaf daar het planningsproces mede verder uitwerken.

Vanaf juni zal de rest van de groep bewoners gaan bouwen. De bouwduur wordt geschat op 16 weken.

Ruth verwacht dat het hele dorp klaar zal zijn rond 2020.

Wat kun je verwachten?

Omdat ik erg enthousiast ben over dit project en er vanuit de eerste hand opzit,

zal ik maandelijks over de voortgang van het project schrijven.

Ik neem jou als lezer mee op reis naar het opzetten van een eco-dorp. Om je te informeren, te inspireren, en misschien zelfs over te halen zelf zo'n prachtig initiatief te beginnen of je bij ons aan te sluiten.

Mocht je nu al enthousiast zijn en er meteen vanaf het begin bij betrokken willen zijn, kun je rechtstreeks contact opnemen met Ruth Phillips (in het Engels of Frans):

ruth@eco-chateau.com

+33 (0)977 217 606 (France)

+44 (0)20 3287 9212 (UK)

<http://www.eco-chateau.com/eco-house.htm>

<http://gen.ecovillage.org/en/eco-chateau-de-cautine>

Je mag mij natuurlijk ook rechtstreeks benaderen op:

cynthia@essentialtogether.nl

En mocht je meer willen weten over de reis die wij al achter de rug hebben, dan raad ik je aan mijn boek:



Een reis naar binnen aan te schaffen via www.boekscout.nl, Bol.com, of je lokale boekhandel.

Tot volgende maand,

Cynthia van Asten

Naschrift:

Hoi Anneke,

Zoals dat gaat bij grote projecten, en zeker in het door regels vervuilde Frankrijk, is er een grote vertraging opgetreden in de voortgang van het eco-dorp.

De bouwaanvraag is ingediend, maar blijkt nu ineens een wachttijd te hebben van 4 maanden i.p.v. de beloofde 6 weken.

Daarna moet er nog 2 maanden een mededeling op het terrein worden gezet en pas daarna mag de eerste werkzaamheid verricht worden.

Een vertraging van een half jaar dus.

De situatie is wel interessant.

Zo hebben we nu een volledig ingepakt huis, waarvan de huur eind februari is opgezegd en feitelijk geen plek om naartoe te gaan.

Het chateau dient nu weer als vakantie-huis tot de zomer en pas na de zomer kan er gebouwd worden.

Af en toe is er een meeting in het chateau voor de voortgang.

Misschien levert dat voor de tussenliggende periode voldoende leuke artikelen op.

Met de werkgroepen voor de permacultuur en eetbare tuin moeten we dus nog maar even wachten.

Dat zal wel een jaartje later worden...

Lieve groet, Cynthia
